



DE NIEUWE FIETS

Deze keer nu eens geen boeken over bekende wielerveden, maar over liefhebbers van de fiets die op een dag besluiten om iets groots te doen op hun tweewieler. Zoals Dirk Jan Roeleven (48), in het dagelijks leven een gepassioneerde documentairemaker, zelfbenoemd 'manager' van Huisdichter Cornelis! en fervent wielervedliefhebber. Samen met een stel vrienden trekt Roeleven er geregeld op uit om een paar dagen in het buitenland te fietsen om de alledaagse beslommeringen eens helemaal uit het systeem te poetsen. Op een van die reisjes, in 1994, begeeft ergens tussen Pinerolo en Dronero het riempje van zijn linker toeclip het. Via een stokoude fietsenmaker komt hij terecht in Villar San Costanzo (Piemonte) in de werkplaats van ene Gian Paolo Cuchiatti, een regionale wielerved die ooit nog met Felice Gimondi en Eddy Merckx in één peloton gefietst heeft. Cuchiatti geeft Roeleven twee leren riempjes en hij mag hem er niet voor betalen. Dankbaar voor deze gulle geste belooft hij de Italiaan dat als hij ooit een nieuwe fiets koopt, dat er een

wordt uit het atelier van Bici Cuchiatti. In het voorjaar van 2008 is het zover. Roeleven heeft zijn belofte gestand gedaan en nu is het tijd om de fiets af te halen. En ermee naar huis te fietsen, want dat is een andere belofte die hij zichzelf heeft gedaan. Die eenzame Odyssee is de kapstok voor een ontroerend verslag van een Homerische reis, waarin Roeleven zichzelf en zijn dode vader tegenkomt. Onder het mom van een klassiek-romantische vertelling over een fietsreis, geeft Roeleven op onnadrukkelijke en eerlijke wijze verslag van de relatie met zijn vader, die hij als tiener verloor aan een slepende ziekte. Dat gegeven verweeft hij knap met het feit dat zelf nooit vader zal worden, omdat hij geen kinderen kan krijgen. De fietsreis is daarmee ook een soort loutering van een vaderloze non-vader, die door een soms barre reis – de weergoden zitten hem bepaald niet mee onderweg – tot ontroerende inzichten komt. Daarmee is het niet het zoveelste verhaal over een midlife crisis, maar een uiterst sympathieke en voor vele van zijn generatiegenoten ook zeer herkenbare vertelling over leven & dood. En de fiets natuurlijk!

De nieuwe fiets

Auteurs: Dirk Jan Roeleven

Uitgever: LJVeen; Aantal pagina's: 221 blz.

ISBN: 978 90 204 0816 4; Prijs: 18,90 euro in de boekhandel en bij www.sportmediashop.nl