

De essentie van het leven... op de fiets

Op fietstocht in Italië belooft Dirk Jan Roeleven een fietsenmaker, die hem helpt bij pech, zijn eerstvolgende fiets bij hem te kopen. Na jaren lost hij de belofte

in en rijdt op zijn nieuwe fiets terug van Italië naar Nederland, een helse tocht door de Alpen en Vogezen. Tijdens de ontberingen op de fiets komen oude bekenden voorbij, zoals Roelevens vader, die hij verloor toen hij vijftien was en twee goede, jong gestorven vrienden. Een verhaal over zin geven aan het bestaan, het vervullen van grote wensen en het omgaan met teleurstellingen. Een aangrijpend boek, zonder goedkoop sentiment. Verkrijgbaar bij de boekhandel.

Uitgeverij L.J. Veen, ISBN 9789020408164.

Prijs: € 18,90

